



Nr. 45 Het Woord van
God

Het goede nieuws van de engel



Bible Kids





Het Woord van vandaag

Je zult zwanger worden en een
zoon baren, en je moet hem de
naam Jezus geven.

Lucas 1:31





Er leefde een maagd genaamd Maria in Galilea, Israël.
Ze was verloofd met een jonge man genaamd Joseph.



Op een dag verscheen er een engel aan Maria.
“Gegroet, jij die zeer begunstigd bent! De Heer is



‘Maria, jij zult een zoon baren en hem de naam Jezus geven.’ Ze was bang voor dit nieuws.



Maar ze gehoorzaamde Gods boodschap. 'Ik ben de dienaar van de Heer. Moge het voor mij zijn



Dus hoewel ze maagd was, werd ze zwanger. De naam van dit kind is Jezus. Hij is de Zoon van God die in de toekomst alle mensen van hun zonden zal redden.



De les van vandaag



Maria was bang om een zoon te krijgen, ook al was ze niet getrouwd. Zij ontving en gehoorzaamde echter het woord van God door geloof.

We kunnen bang zijn als we Gods Woord geloven en gehoorzamen. Maar net als Maria's bekentenis moeten we belijden: "Moge het voor mij zijn zoals je hebt gezegd."





Jezus is..

Jezus kwam naar de aarde als onze Verlosser.





De quiz van vandaag



Wie vertelde het nieuws aan Mary?

- ① Satan
- ② Maria's vriendin
- ③ Engel
- ④ Jezus





Het Woord van vandaag

Je zult zwanger worden en een
zoon baren, en je moet hem de
naam Jezus geven.

Lucas 1:31





Nr. 46 Het Woord van
God

Baby Jezus



Bible Kids





Het Woord van vandaag



Vandaag is u in de stad van David
een Redder geboren; hij is Christus
de Heer.

Leuk vinden 2:11





Toen het tijd was dat Maria een kind kreeg, moest ze naar Bethlehem. Maar omdat er geen plaats was, kreeg ze een kindje in een kribbe..



Ondertussen klonk er een stem uit de hemel tot de herders die voor de schapen in Bethlehem



“Glorie aan de hemel, vrede op aarde! Verheug u, Jezus is geboren.” Engelen uit de hemel zeiden



Zoals de engelen zeiden: Jezus werd gezond geboren in een kribbe.



Herders uit Bethlehem kwamen om de Zoon van God te zien die mensen zou redden. "Jezus! de Zoon van God! Bedankt dat je naar dit land bent gekomen!"



De les van vandaag



Jezus, die de Meester is van alles,
is de zoon van God

Maar toen Jezus naar dit land kwam
hij werd geboren in een kribbe met
een bescheiden figuur.

Wij die in Jezus geloven
zijn kinderen van God.

Maar we moeten nederig en laag
leven, net als Jezus.





Wie is Jezus?

Jezus..

Jezus kwam in nederigheid en
nederigheid naar de aarde, maar
Hij is onze ware Koning.





Waar werd Jezus geboren?

- ① is huis
- ② paleis
- ③ in een kribbe
- ④ luxe hotel





Het Woord van vandaag



Vandaag is u in de stad van David
een Redder geboren; hij is Christus
de Heer.

Leuk vinden 2:11





Nr. 47 Het Woord van
God

Gelukkige verjaardag voor Jezus



Bible Kids





Vandaag Woord



Toen ze bij het huis kwamen,
zagen ze het kind met zijn moeder
Maria, en ze bogen voor hem en
aanbaden hem. Toen openden zij
hun schatten en overhandigden
hem geschenken in de vorm van
goud, wierook en mirre.

Mattheüs 2:11





Toen Jezus werd geboren, verscheen er een ster aan de doktoren in het oosten.



“Deze ster is zichtbaar als de koning geboren is!
Laten we de ster volgen!” Artsen begonnen de



De ster stopte boven de stallen van Bethlehem.
De Bijbel had geprofeteerd dat Jezus in
Bethlehem werd geboren.



In de stallen van Bethlehem bevonden zich Maria, Jozef en het kindje Jezus, die als koning



Artsen uit het Oosten gaven Jezus het goud, de wierook en de mirre die ze hadden bereid als geschenk. “Dank U Jezus dat u naar dit land bent



De les van vandaag



De dokters kwamen Jezus, de Koning,
aanbidden, zelfs ver weg van Israël.
Jezus is de echte koning der mensen
over de hele wereld.
Jezus is ook mijn koning.

We moeten een leven leiden waarin we
Jezus, die altijd Koning is, aanbidden
en volgen.





Wie is Jezus?



Jezus..

Jezus verdient onze aanbidding.





Welke kreeg Jezus niet als verjaardagscadeau?

- ① goud
- ② wierook
- ③ mirre
- ④ ~~computer~~





Vandaag Woord



Toen ze bij het huis kwamen,
zagen ze het kind met zijn moeder
Maria, en ze bogen voor hem en
aanbaden hem. Toen openden zij
hun schatten en overhandigden
hem geschenken in de vorm van
goud, wierook en mirre.

Mattheüs 2:11





Nee. 48 Het Woord
van God

Kindje Jezus vluchtte naar Egypte



Bible Kids





Het Woord van vandaag

Toen ze weg waren, verscheen er in een droom een engel van de Heer aan Jozef. 'Sta op,' zei hij, 'neem het kind en zijn moeder mee en vlucht naar Egypte. Blijf daar tot ik het je vertel, want Herodes gaat naar het kind zoeken om hem te doden.'

Mattheüs 2:13





Herodes, de koning van Israël, hoorde via de magiërs het nieuws van de geboorte van Jezus



God, die de hele samenzwering van Herodes kende, zei echter in een droom dat de magiërs bij Herodes weg moesten gaan.



Ook hoorde Maria's echtgenoot Jozef een engel in een droom zeggen: "Ontvlucht naar Egypte."



Toen Jozef dat hoorde, nam hij Maria en het kindje Jezus mee en vluchtte van Herodes naar



Ondertussen gaf Herodes, die wist dat hij door de magiërs was misleid, een vreselijk bevel om alle baby's van Bethlehem te doden. Jezus moest tot de dood van Herodes in Egypte blijven.



De les van vandaag



De herders en de wijzen herkenden
wie Jezus was.

Herodes, de koning, herkende Jezus
echter niet. Bovendien beging hij
vanwege zijn hebzucht wrede zonden
toen hij probeerde Jezus te doden.
Er zijn veel mensen in de wereld die
weigeren over Jezus te horen.
Het is een zeer ernstige zonde.





Jezus..

Jezus is degene die niet durft te stoppen door de kracht van de mens.





De quiz van vandaag



Waar ontsnapte Jezus aan Herodes?

- ① Egypte
- ② Amerika
- ③ Korea
- ④ Israëel





Het Woord van vandaag

Toen ze weg waren, verscheen er in een droom een engel van de Heer aan Jozef. 'Sta op,' zei hij, 'neem het kind en zijn moeder mee en vlucht naar Egypte. Blijf daar tot ik het je vertel, want Herodes gaat naar het kind zoeken om hem te doden.'

Máttheüs 2:13





Nr. 49 Het Woord van
God

De jongen Jezus in de tempel



Bible Kids





Het Woord van vandaag

'Waarom zocht je mij?' hij vroeg.
'Wist je niet dat ik in het huis van
mijn vader moest zijn?'

Lucas 2:49





Tijdens het Pascha, toen Jezus twaalf jaar oud was, kwamen hij en zijn ouders naar de tempel in



Op weg naar huis van de tempel in Jeruzalem konden Jozef en Maria Jezus niet vinden.



Jozef en Maria gingen terug naar de tempel in Jeruzalem om Jezus te zoeken.



'Wist je niet dat ik in het huis van mijn vader was?' Jezus had een gesprek met de Bijbelleraren in de tempel. Ze waren allemaal verrast door de wijsheid van Jezus.



Sindsdien is de jongen Jezus liefdevoller
geworden tegenover God en de mensen



De les van vandaag



De jongen Jezus wist al op jonge leeftijd dat hij de Zoon van God was. En oprecht voorbereid op het leven als Verlosser.

Ook al zijn we jong,
we moeten ons duidelijk herinneren
dat we kinderen van God zijn.

We moeten God en de mensen dus
laten zien dat we als kinderen van God
leven.





Jezus..

Jezus is de Zoon van God, maar hij gaf het voorbeeld van nederigheid en gehoorzaamheid aan vleeselijke ouders.





De quiz van vandaag



Waar was de verloren Jezus?

- ① binnen de toilet
- ② in het paleis
- ③ **in de tempel**
- ④ in huis





Het Woord van vandaag

'Waarom zocht je mij?' hij vroeg.
'Wist je niet dat ik in het huis van
mijn vader moest zijn?'

Lucas 2:49





Nr. 50 Het Woord van
God

De doop van Jezus



Bible Kids





Het Woord van vandaag

"een stem van iemand die in de woestijn roept: 'Bereid de weg voor de Heer, maak rechte paden voor hem.' "

4. En dus kwam Johannes, dopen in het woestijngebied en predikte een doop van bekering tot vergeving van zonden.

Markering 1: 3-4





Toen Jezus dertig was, verscheen er een vreemde man in de woestijn, gekleed in kamelenkleding en sprinkhanen en wilde honing etend.



Zijn naam was Johannes de Doper. Hij riep de mensen op zich te bekeren en zich te laten dopen, omdat de Heiland zou komen.



'Ik ben hier om iemand voor te bereiden die na mij komt!'



Jezus werd ook gedoopt door Johannes de Doper. "Kijk! het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt!" Johannes de Doper stelde



Toen Jezus door Johannes werd gedoopt, kwam er een stem uit de hemel en de Heilige Geest daalde als een duif op hem neer: “Jij bent mijn Zoon, van wie ik houd; met jou ben ik zeer



De les van vandaag



Johannes de Doper heeft zichzelf niet verhoogd.

Hij wijdde zijn leven aan het volledig introduceren van Jezus.

Voor wie leef ik?

Net als Johannes de Doper zouden we een leven moeten leiden waarin Jezus wordt verhoogd en geïntroduceerd, in plaats van op te scheppen en mij te verhogen.





Jezus..

Jezus is de enige zoon van God.





De quiz van vandaag



Wat kwam er uit de hemel toen
Jezus werd gedoopt??

- ① kraai
- ② De Heilige Geest
- ③ struisvogel
- ④ mus





Het Woord van vandaag



"een stem van iemand die in de woestijn roept: 'Bereid de weg voor de Heer, maak rechte paden voor hem.' "

4. En dus kwam Johannes, dopen in het woestijngebied en predikte een doop van bekering tot vergeving van zonden.

Markering 1: 3-4





Nr. 51 Het Woord van
God

Jezus werd verleid door Satan



Bible Kids





Het Woord van vandaag

Jezus zei tegen hem: 'Ga weg van mij, Satan! Want er staat geschreven: 'Aanbid de Heer, uw God, en dien alleen Hem.'"

Mattheüs 4:10





Nadat Jezus veertig dagen had gevast en gebeden, verscheen Satan en verleidde Jezus



"Heb je honger? Maak rijstwafels met deze steen en eet hem op!" Satan deed de eerste test. Maar Jezus versloeg de test met het woord van God.



‘Spring dan hier weg! Als je de Zoon van God bent, zul je niet sterven.’ Satan testte Jezus voor de tweede keer op de top van de tempel.



Op dat moment nam hij Jezus mee naar een zeer hoge berg en liet Jezus het hele koninkrijk van de wereld zien en zei: "Als je voor mij buigt, zal ik je dit allemaal geven!" Maar Jezus verwierp de



Uiteindelijk versloeg Jezus alle verleidingen van Satan. God was blij met Jezus, die alle verleidingen had overwonnen.



De les van vandaag



Jezus was de Zoon van God
Maar net als wij werd hij verleid door
Satan.

Maar met Gods Woord overwon Jezus
de verleiding van Satan.

Satan verleidt ons nog steeds.

Maar net als Jezus kunnen wij de
verleiding van Satan overwinnen met
het woord van God





Jezus..

Jezus is onze helper om de verleidingen waarmee we worden geconfronteerd te overwinnen. En hij is degene die alle uitdagingen die we tegenkomen begrijpt en ons helpt ze te overwinnen.





De quiz van vandaag



Hoeveel tests heeft Satan Jezus
gegeven?

① één

② twee

③ drie

④ vier





Het Woord van vandaag

Jezus zei tegen hem: 'Ga weg van mij, Satan! Want er staat geschreven: 'Aanbid de Heer, uw God, en dien alleen Hem.'"

Mattheüs 4:10





Nr. 52 Het Woord van
God

Water Veranderd in wijn



Bible Kids





Het Woord van vandaag



Dit, het eerste van zijn
wonderbaarlijke tekenen,
verrichtte Jezus in Kana in Galilea.
Zo openbaarde Hij zijn
heerlijkheid, en zijn discipelen
stelden hun geloof in Hem. John 2:11





Er vond een bruiloft plaats in Kana, in Galilea. Jezus en zijn discipelen waren ook uitgenodigd voor de bruiloft.



Maar er was een probleem. De wijn was op.
Zonder wijn kun je geen feest vieren.



Jezus liet de bedienden in het huis water in de kruik gieten. De bedienden deden wat ze



Daarna werd het water in de pot op smaak gebracht. Het water in de pot werd omgezet in



Gasten proefden de wijn en waren verrast. Ze kregen nog meer heerlijke wijn voorgeschoteld dan de eerste keer, en dankzij het wonder van Jezus kon het feest nog spannender worden.



De les van vandaag



In de tijd van Jezus was wijn
was absoluut onmisbaar op het feest.
Jezus maakte van water wijn en
voorzag in wat nodig was voor het
feest.

Voor ons is Jezus onmisbaar
als wijn bij een feestmaal.
We moeten de genade van Jezus
gedenken die Zichzelf aan ons gaf.

.





WHO is Jezus?



Jezus is..

Jezus is onze vreugde, als de wijn
van een feestmaal.





De quiz van vandaag



Waarin veranderde Jezus water?

- ① melk
- ② sinaasappelsap
- ③ brood
- ④ wijn





Het Woord van vandaag



Dit, het eerste van zijn
wonderbaarlijke tekenen,
verrichtte Jezus in Kana in Galilea.
Zo openbaarde Hij zijn
heerlijkheid, en zijn discipelen
stelden hun geloof in Hem. John 2:11





Nr. 53 Het Woord van
God

Nikodemus
kwam 's
nachts naar
Jezus toe.



Bible Kids





Het Woord van vandaag

Jezus antwoordde: 'Ik zeg jullie de
waarheid: niemand kan het
koninkrijk van God binnengaan
tenzij hij geboren is uit water en
Geest.

John 3:5





Er was een man genaamd Nicodemus, die de leraar van Israël was. Hij kwam naar Jezus naar vragen bij nacht.



“Hoe kan ik het koninkrijk van God binnengaan?”

“Als je niet wedergeboren bent, kun je het koninkrijk van God niet binnengaan.” Jezus antwoordde



Hij begreep niet dat hij opnieuw geboren moest worden. “Ga ik terug in de baarmoeder van mijn moeder en kom ik er weer uit?”



“De geest, en niet het lichaam, moet opnieuw geboren worden. “De mens kan wedergeboren worden met water en de Heilige Geest.” Jezus



“Je moet in mij geloven en gered worden.” Jezus vertelde Nicodemus het geheim van de wedergeboorte.



Vandaag Les



Als je in Jezus gelooft,
je ziel zal opnieuw geboren worden.
Degenen die in Jezus geloven, worden
wedergeboren en jij zult dat ook
worden om de zonde te haten en God
lief te hebben.

Ben je wedergeboren?
Wij geloven in Jezus en zijn
wedergeboren. Daarom moeten we
niet vergeten dat we verschillende
mensen van de wereld zijn.





Wie is Jezus?



Jezus is..

Jezus is degene die degenen die in Hem geloven rechtvaardig maakt en wedergeboren wordt.





De quiz van vandaag



Wat zorgt ervoor dat wij opnieuw geboren worden?

- ① met water en de Geest
- ② met olie en het vuur
- ③ met tranen en liedjes
- ④ met gebed en aanbidding





Het Woord van vandaag

Jezus antwoordde: 'Ik zeg jullie de
waarheid: niemand kan het
koninkrijk van God binnengaan
tenzij hij geboren is uit water en
Geest.

John 3:5





NEE. 54 Het Woord
van God

Samaritaans e vrouw bij de bron



Bible Kids





Het Woord van vandaag



wie het water drinkt dat ik hem
geef, zal nooit meer dorst krijgen.
Het water dat ik hem geef, zal in
hem een bron worden van water
dat opwelt tot eeuwig leven."

John 4:14





Toen Jezus door het land Samaria trok, ontmoette hij een vrouw bij de bron en zei: 'Geef me alsjeblieft wat water.'



De vrouw was geweldig. Omdat de Joden niet met de Samaritanen praten. 'Als je wist wie ik ben, had je me om water gevraagd.' zei Jezus



“Omdat het water dat ik geef het levenswater is dat nooit meer dorst heeft.” De vrouw werd nieuwsgierig naar Jezus. “Wie ben jij, kun je mij dat water geven?”



‘Ik ben de Christus en de Zoon van God’,
antwoordde Jezus. Ze schrok hiervan.



Ze liet haar waterkruik achter, ging terug naar de stad en vertelde de mensen over Jezus. Veel mensen kwamen Jezus ontmoeten en geloofden in Hem als



De les van vandaag



Zodra de Samaritaanse vrouw Jezus ontmoette, verliet ze de waterkruik en ging terug naar het dorp om het goede nieuws van redding aan de dorpelingsen te brengen. Uiteindelijk werden veel mensen gered door het evangelie dat ze predikte te horen en te geloven. Heb jij Jezus ontmoet? Vertel jij anderen over Jezus? Hoe zit het met het voorstellen van Jezus aan anderen als een Samaritaanse vrouw?





Wie is Jezus?



Jezus is..

Jezus is degene die ons het levenswater geeft, zodat we nooit meer naar onze ziel hoeven te dorsten.





De quiz van vandaag



Waar ontmoette Jezus een Samaritaanse vrouw?

- ① in het paleis
- ② over de stad straat
- ③ op de markt
- ④ bij de put



Het Woord van vandaag

wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik hem geef, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot eeuwig leven."

John 4:14



Nr. 55 Het Woord van
God

Gooi je net in diep water



Bible Kids





Het Woord van vandaag

Toen zei Jezus tegen Simon: 'Wees
niet bang; van nu af aan zul je
mensen vangen.'

Lucas 5:10





Jezus, die op de boot van Petrus ging en het woord overbracht, zei tegen Petrus. "Ga nu naar diep water en werp een net uit om de vis te



'Meester, we hebben de hele nacht hard gewerkt en niets gevangen. Maar omdat jij het zegt, zal ik de netten uitwerpen.'



Toen ze dat hadden gedaan, vingen ze zo'n grote hoeveelheid vissen dat hun netten begonnen te breken. Petrus was hier



Op dat moment had Petrus berouw, wetende dat Jezus de Zoon van God was. "Ik ben een



zei Jezus. "Wees niet bang, vanaf nu ben je een visser die mensen meeneemt." Petrus liet alles achter en werd een discipel van Jezus.



Vandaag Les



Petrus, die Jezus ontmoette,
bekeerde zich en gehoorzaamde ter
plekke.

Is er berouw en gehoorzaamheid?
voor Jezus in jouw leven?

Petrus liet alles achter en volgde Jezus.
Net als Petrus moet je een discipel zijn
die waar berouw en gehoorzaamheid
kent.





Wie is Jezus?



Jezus is..

Jezus is iemand die wonderen verricht die de ervaringen en capaciteiten van mensen overstijgen.





De quiz van vandaag



Wat was de taak van Peter?

① timmerman

② herder

③ visser

④ boer





Het Woord van vandaag

Toen zei Jezus tegen Simon: 'Wees
niet bang; van nu af aan zul je
mensen vangen.'

Lucas 5:10





Nr. 56 Het Woord van
God

Jezus die de discipelen riep



Bible Kids





Het Woord van vandaag

Filippus vond Nathanaël en vertelde hem: 'We hebben degene gevonden waarover Mozes in de Wet schreef, en over wie de profeten ook schreven: Jezus van Nazareth, de zoon van Jozef.'

John 1: 45





Jezus riep Petrus, Andreas en hun buurman Filippus om discipel te worden. "Volg mij!"



Filippus stelde Jezus voor aan zijn vriend Nathanaël. "De Messias die de profeten in het Oude Testament schreven, verscheen."



'Nazareth! Kan de Messias daar vandaan komen?' vroeg Nathanaël. 'Kom maar eens kijken,' zei



zei Jezus tegen Nathanaël. “Je bent een echte Israëliet. Ik zag je al terwijl je nog onder de vijgenboom zat voordat Filippus je belde.”



Nathanaël was hier verbaasd over en gaf de eer aan Jezus: “Rabbi, jij bent de Zoon van God en de Koning van Israël.”



De les van vandaag



Zodra Nathanaël dat ontdekte Jezus is
de Messias, hij gaf Jezus glorie.

Hij werd een discipel van Jezus

We moeten eer geven aan Jezus, die
onze Verlosser is, en een leven leiden
als discipel van Jezus en Hem
gehoorzamen.





Wie is Jezus?



Jezus is...

Jezus is degene die mensen als
discipelen oproept om op Hem te
lijken.





De quiz van vandaag



Wie introduceerde Jezus bij Nathanaël?

- ① Petrus
- ② Filippus
- ③ Andreas
- ④ Paulus





Het Woord van vandaag

Filippus vond Nathanaël en vertelde hem: 'We hebben degene gevonden waarover Mozes in de Wet schreef, en over wie de profeten ook schreven: Jezus van Nazareth, de zoon van Jozef.'

John 1: 45





Nr. 57 Het Woord van
God

De persoon
die door het
dak naar
beneden
kwam

Bible Kids





Het Woord van vandaag



Hij stond op, pakte zijn matje en liep naar buiten, in het volle zicht van hen allemaal. Dit verbaasde iedereen en ze prezen God en zeiden: "Zoiets hebben we nog nooit gezien!"

Markering 2:12





Toen mensen hoorden over de genezing van Jezus, brachten mensen hun verlamde



Maar er waren te veel mensen waar Jezus was. Ze konden hun verlamde vriend dus niet via het dak naar Jezus brengen.



Uiteindelijk braken degenen die een verlamde vriend meebrachten door het dak en stuurden een verlamde vriend naar



Jezus zag hun geloof en zei. 'Je zonden zijn vergeven. Sta op en ga naar huis.'



Verrassend genoeg werd de verlamde op dat moment genezen. Toen stond hij op en liep en verheerlijkte God.



De les van vandaag



De vrienden van de verlamde hadden problemen en handicaps, maar ze konden het niet opgeven om naar Jezus te gaan. Omdat ze geloof in Jezus hadden. Hebben wij geloof in Jezus? Als we met geloof tot Jezus komen, mogen we niet opgeven, ondanks de moeilijkheden en obstakels die ons blokkeren.

Als we dat doen, zullen we God eer kunnen brengen als een verlamde man.





Wie is Jezus?



Jezus..

Jezus wijst degenen die tot Hem komen niet af. En hij geeft wat nodig is aan degenen die naar hem toe komen.





De quiz van vandaag



Waardoor kwam de verlamde bij Jezus?

① venster

② poort

③ muur

④ dak





Het Woord van vandaag

Hij stond op, pakte zijn matje en liep naar buiten, in het volle zicht van hen allemaal. Dit verbaasde iedereen en ze prezen God en zeiden: "Zoiets hebben we nog nooit gezien!"

Markering 2:12





Nr. 58 Het Woord van
God

Jezus roept Matteüs



Bible Kids





Het Woord van vandaag

Toen Jezus vandaar verder ging,
zag hij een man genaamd Matteüs
bij het tollenaarshokje zitten. 'Volg
mij,' zei hij tegen hem, en
Matthew stond op en volgde hem.

Mattheüs 9:9





Er was een belastinginner genaamd Matthew.
Hij was belastinginner namens Rome voor de



Matthew was een belastinginner, dus hij had veel geld. Maar de Joden haatten de belastinginners die voor Rome, de veroveraar,



Jezus keek naar Matteüs die bij het belastingkantoor zat en zei tegen hem.



Matteüs liet onmiddellijk alles achter zich en volgde Jezus. Het was omdat hij Jezus dankte dat Hij hem geroepen had.



“Voor de gezonden is geen dokter nodig,
maar voor de zieke.” Matteüs werd een



De les van vandaag



Matteüs was een belastinginner die door zijn volk werd gehaat. Maar Jezus riep Matteüs en maakte hem discipel. Wij zijn ook Gods volk. Maar wij zijn niet genoeg om als discipelen van Jezus geroepen te worden.

Jezus roept ons echter op om zijn discipelen te maken. Daarom moeten we hem gehoorzamen om zijn roeping waardig te zijn.





Wie is Jezus?



Jezus..

Jezus roept mensen die in de wereld verworpen worden op om Gods volk te worden.





De quiz van vandaag



Wat was de taak van Matthew?

① belastingontvanger

② visser

③ timmerman

④ priester





Het Woord van vandaag



Toen Jezus vandaar verder ging,
zag hij een man genaamd Matteüs
bij het tollenaarshokje zitten. 'Volg
mij,' zei hij tegen hem, en
Matthew stond op en volgde hem.

Mattheüs 9:9





Nr. 59 Het Woord van
God

Jezus koos de twaalf discipelen



Bible Kids





Het Woord van vandaag



Op een van die dagen ging Jezus naar een berghelling om te bidden, en bracht de nacht door met bidden tot God.

Toen het ochtend werd, riep hij zijn discipelen bij zich en koos er twaalf uit, die hij ook als apostelen aanwees:

Lucas 6: 12-13





Er waren veel mensen die Jezus hoorden en volgden. Ze gingen met Jezus mee en leerden van Jezus



Na gebeden koos Jezus specifiek twaalf van hen als naaste discipelen.



Zij werden uitgekozen om met Jezus te leven,
het evangelie te prediken en demonen uit te



De discipelen waren een verscheidenheid aan mensen: sommigen van hen waren vissers, een belastinginner, een revolutionair,

Maar Jezus bad tot God om zijn discipelen goed te kiezen, en hij koos ze goed, zorgde goed voor ze en onderwees ze goed.



De les van vandaag



Dit is de reden waarom Jezus zijn discipelen koos: 1) om hen het woord van God te onderwijzen, 2) om hen het evangelie te laten prediken op basis van wat ze hebben geleerd, en 3) om hen de kracht van het koninkrijk van God te laten verkondigen. Om deze redenen koos Jezus zijn discipelen. Wij zijn ook discipelen van Jezus.

Ons werk is hetzelfde als het werk van de twaalf discipelen van Jezus.

Laten we vanaf vandaag het leven van een discipel leiden





Wie is Jezus?



Jezus is...

Jezus is degene die ons de
waarheid van de hemel leert,
zodat wij kunnen groeien zoals
Jezus' discipelen.





De quiz van vandaag



Hoeveel discipelen heeft Jezus gekozen als apostelen (degenen die gezonden zijn)?

① tien

② elf

③ **twaalf**

④ veertien





Het Woord van vandaag



Op een van die dagen ging Jezus naar een berghelling om te bidden, en bracht de nacht door met bidden tot God.

Toen het ochtend werd, riep hij zijn discipelen bij zich en koos er twaalf uit, die hij ook als apostelen aanwees:

Lucas 6: 12-13





Nr. 60 Het Woord van
God

Het evangelie dat Jezus op de berg leerde.

Bible Kids





Het Woord van vandaag

Toen hij de menigte zag, ging hij
de berghelling op en ging zitten.
Zijn discipelen kwamen naar hem
toe,
en hij begon hen te onderwijzen,
zeggende:
'Zalig zijn de armen van geest,
want voor hen is het koninkrijk der
hemelen.'

Mattheüs 9:1-13





Jezus leerde de menigte op de berg hoe ze moesten leven als volk van het koninkrijk van



‘Zalig zijn de armen van geest, want voor hen is het koninkrijk der hemelen.



Je hebt geleerd je tanden terug te betalen met je tanden, maar ik zeg je dat je de linkerwang moet geven aan iedereen die de rechterwang raakt. Dan zullen jullie kinderen van God zijn!



Kijk naar de vogels in de lucht. Vogels doen geen werk op de boerderij, maar God voedt ze allemaal. Zal Hij niet meer voor u zorgen dan



De mensen waren zeer verrast door het onderwijs van Jezus. Omdat Jezus autoriteit had in tegenstelling tot gewone Bijbelleraren.



De les van vandaag



Jezus vertelt het ons
dat de levens van Gods volk anders zijn
dan die van de wereld.

Zijn er verschillen in ons leven met
degenen die niet in Jezus geloven?
Laten we eens naar onszelf kijken en
een leven leiden dat het koninkrijk van
God waardig is.





Wie is Jezus?



Jezus..

Jezus is degene die ons transformeert om te leven als de mensen van het koninkrijk van God.





De quiz van vandaag



Wat kunnen de armen van geest krijgen?

① geld

② eten

③ eer

④ koninkrijk van God





Toen hij de menigte zag, ging hij
de berghelling op en ging zitten.
Zijn discipelen kwamen naar hem
toe,
en hij begon hen te onderwijzen,
zeggende:
'Zalig zijn de armen van geest,
want voor hen is het koninkrijk der
hemelen.'

Mattheüs 5:1-3





Nr. 61 Het Woord van
God

Jezus kalmeert de storm



Bible Kids





Het Woord van vandaag



Hij stond op, bestrafte de wind en
zei tegen de golven: 'Stil! Wees
stil!' Toen ging de wind liggen en
was het volkomen kalm.

Markering 4: 39





Jezus en zijn discipelen stapten samen op een boot om het Meer van Galilea over te



Terwijl we het meer overstaken, blies er plotseling een woedende wind en kwam er



De discipelen zeiden uiteindelijk tegen Jezus. 'Leraar, het maakt u niet uit als we



Jezus bestrafte de wind en zei tegen de golven:
'Stil! Wees stil!' Toen ging de wind liggen en was
het volkomen kalm.



Ze waren doodsbang en vroegen elkaar:
'Wie is dit? Zelfs de wind en de golven



De les van vandaag



Alleen God kan de zee bevelen
en de wind.

Daarom is Jezus de God die de wereld
schept en regeert.

Wij geloven dat Jezus niet een van de
vele goden is, maar de enige en
almachtige Schepper-God.

We moeten ons geloof laten groeien
door dit feit in gedachten te houden.





Wie is Jezus?



Jezus is..

Jezus is de Eigenaar van alle dingen, die alles in deze wereld maakt en regeert.





De quiz van vandaag



Wat gebod Jezus over de zee en de wind?

- ① wees stil
- ② rennen en spelen
- ③ wakker worden omhoog
- ④ geopend jouw ogen





Het Woord van vandaag

Hij stond op, bestrafte de wind en
zei tegen de golven: 'Stil! Wees
stil!' Toen ging de wind liggen en
was het volkomen kalm.

Markering 4: 39





Nr. 62 Het Woord van
God

Wie heeft mijn kleren aangeraakt?



Bible Kids





Het Woord van vandaag

Toen ze over Jezus hoorde, kwam ze tussen de menigte achter hem staan en raakte zijn mantel aan.
28. Omdat ze dacht: 'Als ik alleen maar zijn kleren aanraak, zal ik genezen worden.'

Markering 5: 27-28





Veel mensen hoorden over Jezus en volgden Jezus.



Toen kwam er een vrouw achter hem staan en raakte de kleren van Jezus aan om



Een vrouw leed twaalf jaar lang aan een ziekte die bloedingen heet. Ze probeerde veel manieren om het te repareren, maar het lukte niet en ze had alles wat ze had



'Wie heeft mijn kleren aangeraakt??' Jezus besepte onmiddellijk dat Zijn kracht van Hem was uitgegaan. Ze kwam en viel aan zijn voeten en



Jezus zei tegen haar: 'Dochter, jouw geloof heeft je genezen. Ga in vrede.'



De les van vandaag



De vrouw die al twaalf jaar aan bloedingen leed, ging naar Jezus met geloof. Jezus genas de vrouw en prees haar geloof in het bijzijn van de mensen.

God ziet nog steeds ons geloof. Als we moeilijke dingen tegenkomen, laten wij met geloof tot God komen.





Wie is Jezus?



Jezus..

Jezus kent onze pijnen en
moeilijkheden en lost ze op.





De quiz van vandaag



Wat raakte de vrouw die al twaalf jaar ziek was met Jezus?

- ① haar
- ② hand
- ③ voeten
- ④ kleding





Het Woord van vandaag



Toen ze over Jezus hoorde, kwam ze tussen de menigte achter hem staan en raakte zijn mantel aan. omdat ze dacht: "Als ik alleen maar zijn kleren aanraak, zal ik genezen worden."

Markering 5: 27-28







Het Woord van vandaag

Hij pakte haar bij de hand en zei tegen haar: 'Talitha koum!' (wat betekent: "Klein meisje, ik zeg je, sta op!").

Markering 5: 41





Een man genaamd Jaïrus, de heerser van de synagoge, kwam naar Jezus toe en zei: "Mijn dochter is stervende. Help me."



Op weg naar huis met Jezus rende een man weg en vertelde dat zijn dochter al



Toen hij thuiskwam, was de dochter van Jairus al dood, en de mensen huilden.



Jezus ging naar binnen en zei tegen hen:
'Het kind is niet dood, maar slaapt.'



'Hij pakte haar bij de hand en zei tegen haar: 'Talitha kouw!' (wat betekent: "Klein meisje, ik zeg je, sta op!"). Meteen stond het meisje op en liep rond.



De les van vandaag



Jezus is degene die over de dood
regeert.

De dood is het meest beangstigende
voor mensen, maar Jezus heeft het
overwonnen.

Vroeg of laat zullen we ooit sterven.
Maar je hoeft niet bang te zijn voor de
dood.

Het is omdat Jezus degene is die over
de dood regeert.

En wij geloven in Jezus die de dood





Wie is Jezus?



Jezus is..

Jezus is Degene die leven geeft en
Degene die tegelijkertijd het leven
regeert.





De quiz van vandaag



Wat betekent “Talitha kouw!” gemeen?

- ① Kleine meid, ontbijt!
- ② Klein meisje, ga naar bed!
- ③ **Klein meisje, sta op!**
- ④ Klein meisje, zing een liedje!





Het Woord van vandaag

Hij pakte haar bij de hand en zei tegen haar: 'Talitha koum!' (wat betekent: "Klein meisje, ik zeg je, sta op!").

Markering 5: 41





Nr. 64 Het Woord van
God

Een zieke man in het Bethesda



Bible Kids





Het Woord van vandaag



Toen zei Jezus tegen hem: 'Sta op!
Pak je mat op en loop.'

De man was meteen genezen; hij
pakte zijn mat op en liep. De dag
waarop dit plaatsvond was een
sabbat,

Johannes 5: 8-9





Er was een zwembad genaamd Bethesda in Jeruzalem. Een groot aantal zieke mensen verzamelde zich daar, wachtend



Want op bepaalde tijden daaide een engel van de Heer in de poel af en bracht het water in beweging; degene die toen als eerste, na het roeren van het water, binnenstapte, werd genezen van welke ziekte hij ook had.



Er was een man die niet kon lopen. Toen Jezus hem zag en aan de man vroeg wie daar al achtendertig jaar was. “Wil je beter worden?”



‘Meneer, ik heb niemand die mij het zwembad in helpt als het water roert. Help me alsjeblieft!’
Toen zei Jezus tegen hem: ‘Sta op! Pak je matje op en loop.’



Zoals Jezus zei, pakte hij zijn mat op en liep. De zieke man, die al 38 jaar ziek was, werd onmiddellijk genezen.



De les van vandaag



Het meest noodzakelijke voor de
zieken bij het zwembad van
Bethesda was
genezen worden.

Jezus weet wat wij nodig hebben
beter dan wij.

Jezus is Degene die ons geeft
Wat we nodig hebben.





Wie is Jezus?



Jezus is..

Jezus is Degene die alle ziekten
geneest en de macht heeft om
over alles te regeren.





De quiz van vandaag



Wat vroeg de zieke man aan Jezus?

- ① Genees mijn ziekte, alsjeblieft!
- ② Red mij, alsjeblieft!
- ③ Geef me wat eten, alsjeblieft!
- ④ Help me alsjeblieft het zwembad in te gaan als het water in beweging komt!



Het Woord van vandaag

Toen zei Jezus tegen hem: 'Sta op!
Pak je mat op en loop.'

9. De man was meteen genezen;
hij pakte zijn mat op en liep. De
dag waarop dit plaatsvond was
een sabbat,

Johannes 5: 8-9



Nr. 65 Het Woord van God

Jezus die
5.000
mannen
voedde



Bible Kids





Het Woord van vandaag

Jezus nam vervolgens de broden,
dankte en deelde zoveel uit aan
degenen die zaten als ze wilden.
Hetzelfde deed hij met de vis.

John 6: 11





Ruim vijfduizend mensen kwamen bijeen
om naar het onderwijs van Jezus te



Maar het was lunchtijd. Iedereen had honger, maar ze hadden niets te eten en het enige wat ze hadden waren twee vissen en vijf broden.



Jezus nam toen het brood en de vis, dankte
en deelde zoveel uit aan degenen die zaten
als ze wilden.



Maar er gebeurde iets geweldigs! De 5.000 mensen hadden genoeg om vol te zitten!



En zij verzamelden ze en vulden twaalf manden met de stukken van de vijf gerstebroden die overbleven van degenen



De les van vandaag



Voor ons is het onmogelijk om meer dan 5.000 mensen vol te krijgen met vijf broden en twee vissen.

Maar Jezus, de Zoon van God, deed wonderen met hen.

Het is belangrijker dat we altijd bij Jezus zijn dan dat we iets hebben of niet.





Wie is Jezus?



Jezus is..

Jezus is Degene die ons
overvloedig voedsel kan geven.





De quiz van vandaag



Hoeveel voedsel bleef er over nadat Jezus 5.000 mensen te eten had gegeven?

- ① tien manden
- ② elf manden
- ③ twaalf manden
- ④ dertien manden





Het Woord van vandaag

Jezus nam vervolgens de broden,
dankte en deelde zoveel uit aan
degenen die zaten als ze wilden.
Hetzelfde deed hij met de vis.

John 6: 11





Nr. 66 Het Woord van
God

Jezus loopt over het water



Bible Kids





Het Woord van vandaag

Toen ze drie of drie en een halve
mijl hadden geroeid, zagen ze
Jezus de boot naderen, lopend
over het water; en ze waren
doodsbang.

Maar hij zei tegen hen: 'Ik ben het;
wees niet bang.'

John 6: 19-20





Terwijl Jezus alleen op de berg aan het bidden was, roeiden zijn discipelen met de boot naar de overkant van het meer.



Eindelijk werd het donker en de wind en het water werden krachtig en ruw.



“Kijk daar! Er loopt iemand over het water!” Ze waren doodsbang. Eén van hen riep: “Er loopt iemand over het water!”



"Ik ben het: wees niet bang!" Het is Jezus die over het water loopt.



Zij waren hier verbaasd over. Ze verwelkomden Jezus op de boot. Ze dachten: “Jezus moet de zoon van God zijn!”



De les van vandaag



Over water lopen is iets
niemand kan het doen.

Maar Jezus liep over het water
om zijn discipelen te vinden.

Omdat Jezus een bijzondere man is,
de zoon van God.

We moeten er echt in geloven
dat Jezus de Zoon van God is.





Wie is Jezus?



Jezus is..

Jezus is degene die naar ons toe komt om ons te helpen en te redden, ongeacht welke obstakels we hebben.





De quiz van vandaag



Hoe kwam Jezus midden op het meer naar zijn discipelen?

- ① vliegen op het water..
- ② op de snellere boot stappen...
- ③ zwemmen..
- ④ lopen over het water..





Het Woord van vandaag

Toen ze drie of drie en een halve
mijl hadden geroeid, zagen ze
Jezus de boot naderen, lopend
over het water; en ze waren
doodsbang.

Maar hij zei tegen hen: 'Ik ben het;
wees niet bang.'

John 6: 19-20





Nr. 67 Het Woord van
God

Petrus' belijdenis van Christus



Bible Kids





Simon Petrus antwoordde: 'Jij bent de Christus, de Zoon van de levende God.'

Mattheüs 16: 16





Op een dag vroeg Jezus aan zijn discipelen:
"Wie zeggen de mensen dat de



Zij antwoordden: 'Sommigen zeggen Johannes de Doper; anderen zeggen Elia;



"En jij dan?" hij vroeg. "Wie zeg je dat ik ben?"

Simon Petrus antwoordde: 'Jij bent de Christus, de Zoon van de levende God.'

zei Jezus met grote vreugde. "Je hebt gelijk wat betreft je belijdenis! Op deze rots zal ik mijn kerk bouwen!"



De les van vandaag



Petrus wist precies wie Jezus was,
en hij bekende precies over Jezus.
En nadat hij dit had gehoord, preeke
Jezus Petrus voor zijn juiste
belijdenis.

Wie denken wij dat Jezus is?

We moeten Jezus precies kennen
zoals de Bijbel zegt, en we moeten
over Jezus precies belijden zoals de
Bijbel zegt.





Wie is Jezus?



Jezus is..

Jezus is Degene die zijn kerk bouwt
op de juiste geloofsbelijdenis.





De quiz van vandaag



Wie zei Petrus dat Jezus is?

① de Christus, de Zoon van God

② Krachtige Elia

③ Johannes de Doper

④ Jeremia





Simon Petrus antwoordde: 'Jij bent de Christus, de Zoon van de levende God.'

Mattheüs 16: 16





Nr. 68 Het Woord van
God

Het verhaal van de dwaze rijke man



Bible Kids





'Maar God zei tegen hem: 'Dwaas! Nog deze nacht zal je leven van je worden geëist. Wie krijgt dan wat je voor jezelf hebt voorbereid?'

Lucas 12:20





“Jezus zei: ‘Het leven van een mens heeft niets te maken met wat hij heeft.’



En Jezus vertelde ons een verhaal.
Het gaat over een dwaze rijke man.



De rijke man was blij een groter pakhuis te bouwen voor zijn rijkdom en graan. "Ik heb veel eten verzameld in het magazijn, mijn ziel, geniet



Toen vertelde God het aan de rijke man.
'Je bent een dwaas! Als ik vandaag je leven
beroof, van wie zullen dan al je rijkdommen zijn?'



Jezus beëindigde zijn toespraak en zei:
"Verzamel geen rijkdom voor jezelf, maar voor
God. Doe je best om mensen in nood te helpen.



De les van vandaag



Waar wordt uw geld voor gebruikt?
Wordt het alleen gebruikt om alleen
u tevreden te stellen?
Er moet geld gebruikt worden
tot eer van God.
Wij zijn het volk van het koninkrijk
van God. Daarom is het
noodzakelijk dat wij mensen in nood
helpen met ons eigen geld.





Wie is Jezus?



Jezus..

Jezus is de Eigenaar van al het leven en van alle rijkdom.





De quiz van vandaag



Wat deed de dwaze rijke man voor zijn ziel?

- ① Hij hielp de armen.
- ② Hij aanbad God.
- ③ Hij predikte het evangelie.
- ④ Hij verzamelde veel rijkdom.





'Maar God zei tegen hem: 'Dwaas!
Nog deze nacht zal je leven van je
worden geëist. Wie krijgt dan wat
je voor jezelf hebt voorbereid?'

Lucas 12:20





Nr. 69 Het Woord van
God

Op zoek naar het verloren schaap



Bible Kids





Het Woord van vandaag

Ik zeg u dat er op dezelfde manier
in de hemel meer vreugde zal zijn
over één zondaar die berouw heeft
dan over negenennegentig
rechtvaardige mensen die zich
niet hoeven te bekeren.

Lucas 15:7





Op een dag werd een schaap alleen gelaten, gescheiden van de schapen van



De herder telde de schapen en ontdekte dat één van de honderd verdwenen was!



De herder liet 99 schapen achter en ging op zoek naar een verloren schaap.



En eindelijk vond de herder het verloren schaap.
De herder kwam van vreugde thuis met de
schapen en had een groot feest.



Jezus beëindigde zijn toespraak en zei:
"Net zoals de herder blij is een verloren schaap te vinden,



De les van vandaag



De herder moest talloze offers
brengen om een verloren schaap
terug te vinden.

Jezus offerde zijn leven op om ons
te redden.

We moeten Jezus danken dat Hij
ons heeft gered als een verloren
schaap.





Wie is Jezus?



Jezus is..

Jezus is degene die vreugde vindt
in onze bekering van zonden.





De quiz van vandaag



Wat heeft de herder niet gedaan tijdens het zoeken naar een verloren schaap?

- ① Hij liet 99 schapen achter om het verloren schaap te zoeken.
- ② Hij was blij de verlorene te vinden.
- ③ Hij kocht een nieuw schaap.
- ④ Hij riep mensen op voor een feestje.





Het Woord van vandaag

Ik zeg u dat er op dezelfde manier
in de hemel meer vreugde zal zijn
over één zondaar die berouw heeft
dan over negenennegentig
rechtvaardige mensen die zich
niet hoeven te bekeren.

Lucas 15:7





Nr. 70 Het Woord van
God

Het verhaal van de barmhartige Samaritaan



Bible Kids





Het Woord van vandaag

'Wie van deze drie was volgens jou de buurman van de man die in handen van rovers was gevallen?' De deskundige op het gebied van de wet antwoordde: 'Degene die medelijden met hem had.' Jezus zei tegen hem: 'Ga en doe hetzelfde.'

Lucas 10: 36-37





Terwijl een man alleen liep, ontmoette hij overvallers. Ze trokken hem zijn kleren uit, sloegen hem en gingen weg, hem halfdood



Toen zag een priester hem onderweg
toevallig, hij kwam aan de andere kant
voorbij. Dat deed een Leviet ook.



Ten derde zag een Samaritaan hem toevallig. De Samaritanen waren mensen die de Joden niet mochten.



Maar de Samaritaan kreeg medelijden met hem en behandelde en zorgde goed voor



Jezus zei: “Het volk van God moet te allen tijde een goede buur zijn die mensen in nood helpt.”



De les van vandaag



De priester en de Levieten leken op het eerste gezicht dicht bij God, maar ze hielden van niemand anders.

De Samaritaan leek op het eerste gezicht niet dicht bij God te staan, maar was een goede buur die bereid was anderen lief te hebben.

Wij moeten ook degenen zijn die onze naasten in nood helpen als we dicht bij God zijn.





Wie is Jezus?



Jezus is..

Wij zijn degenen die gedwongen worden te sterven voor onze zonden, net als degenen die beroofd zijn.

Maar Jezus is degene die ons uit deze verschrikkelijke situatie heeft gered





De quiz van vandaag



Wat deden de priester en de Leviet toen ze een man zagen die beroofd was?

- ① Ze baden voor hem.
- ② Hij behandelde zijn wonden.
- ③ Ze brachten hem naar het ziekenhuis.
- ④ Ze passeerden hem aan de andere kant.





Het Woord van vandaag

'Wie van deze drie was volgens jou de buurman van de man die in handen van rovers was gevallen?' De deskundige op het gebied van de wet antwoordde: 'Degene die medelijden met hem had.' Jezus zei tegen hem: 'Ga en doe hetzelfde.'

Lucas 10: 36-37





Nr. 71 Het Woord van
God

Maria en Martha



Bible Kids





Het Woord van vandaag



maar er is maar één ding
nodig. Maria heeft gekozen
voor wat beter is, en dat zal
haar niet worden ontnomen."

Lucas 10: 42





Jezus werd uitgenodigd in het huis van Maria en Martha.



Terwijl Marta druk aan het werk was,
luisterde Maria gretig naar Jezus.



'Ik kan niet geloven dat Mary mij alleen laat werken als ik het zo druk heb,' dacht



Uiteindelijk klaagde Martha bij Jezus. 'Jezus, laat Maria alsjeblieft gaan. Ik heb te veel werk om alleen te doen.'



Jezus zei: 'Doe niet te veel. Maria luistert graag, dus ze zal blijven luisteren.'



De les van vandaag



Martha vond het niet juist dat Maria naar Jezus luisterde als ze veel te doen hadden.

Maar Jezus leerde hen dat luisteren naar Jezus kostbaarder was dan wat dan ook.

De tijd om te luisteren en de Bijbel te leren is voor ons de meest waardevolle tijd.

Ons mag de tijd niet worden ontzegd om naar de Bijbel te luisteren en ervan te leren





Wie is Jezus?



Jezus is..

Jezus is degene die houdt van
degenen die het woord van God
horen.





De quiz van vandaag



Wat deed Maria terwijl Martha veel werkte?

- ① Ze bad.
- ② Ze luisterde naar het woord van Jezus.
- ③ Ze sliep.
- ④ Ze hielp Martha hard.





Het Woord van vandaag

maar er is maar één ding
nodig. Maria heeft gekozen
voor wat beter is, en dat zal
haar niet worden ontnomen."

Lucas 10: 42

